

VLINDER

Wanneer je twijfelt, steeds maar wacht,
Als je denkt... Ik weet het niet,
Laat gedachten dan eens gaan,
Dan verdrinken in verdriet.

Te vaak zo diep getreurd,
Soms ook zonder reden,
Dat maakt je dan zo onzeker,
Om te denken in het heden.

Het verleden is geweest,
Kijk niet om en sta niet stil,
Slechts een herinnering van alle zorgen,
Zo'n moment maakt het verschil.

Refrein:

*Het deksel kan weer open,
Voor die mooie melodie,
Het geeft je moed, het spreekt je aan,
Als een ware symfonie.
Een leven afgesloten,
Maar kan weer spelen, niet meer nutteloos,
Geniet weer van je eigen lied,
Uit die mooie muziekdoos*

Een regenboog van sterren,
In het licht van de maan,
Die ik naar je toestuur,
Voor die glinsterende traan.

Eindeloos verzonken,
In de diepte van jouw ogen,
Daar zie ik al het mooie,
Wat je zelf hebt overwogen.

Een vlinder wijst de weg,
Naar de adem van de wind,
Die jou draagt naar het geluk,
Wat je altijd zo hebt bemind.

Refrein:

*Het deksel kan weer open,
Voor die mooie melodie,
Het geeft je moed, het spreekt je aan,
Als een ware symfonie.
Een leven afgesloten,
Maar kan weer spelen, niet meer nutteloos,
Geniet weer van je eigen lied,
Uit die mooie... muziekdoos*

Muziek & tekst :	Jaap van Beek
Muziek arrangement:	Jaap van Beek en Mario D. Walzberg
Zangarrangement:	Jaap van Beek en Vera Kramer
Piano:	Jaap van Beek
Viool, cello, fluit:	Mario D. Walzberg
Basgitaar:	Sander Bus
Gitaar (akoestisch/elektrisch):	Jaap van Beek
Drums:	Jaap van Beek
Zang:	Vera Kramer
Geproduceerd door:	Mario D. Walzberg
Opgenomen in:	StudiOjo, Wateringen, Nederland

(Muziekdoosje: Chim Chim Cher-Ee (Mary Poppins):
Robert B. Sherman & Richard M. Sherman)