

DE SPIEGEL

Als je denkt ik ben verslagen
Is elke tegenslag een feit
Laat je niet verlagen
Op den duur win je de strijd
Door de mening van een ander
Krijg je twijfel of zelfs vrees
Ze kijken niet van binnen
't Is een ongelijke race een ongelijke race

Refrein:

*In de spiegel van je ogen
Zie je alleen een eerste blik
Maar achter die spiegel kijkt bewogen
De ziel van je ware ik
Laat die spiegel van het licht
Je stralende gezicht weerkaatsen
Als het wonder
Waarop jij je leven bouwt*

Het beeld dat je niet bedriegt
Is waarvoor je kunt staan
Vertrouwen op je eigen zijn
Is waarvoor jij moet gaan

Wie ik nu ben, waar ik nu sta
Daar heb ik keihard voor gestreden
De kracht en wil, het geloof in mij
Daar heb ik voor geleden

Refrein

*Elke steen geeft meer de kracht
Aan 't huis dat op je wacht
Waarom jij de warmte geeft
Je hart, je ziel vertrouwt*

De spiegel van het licht...
Je ware... ik

Muziek:

Tekst:

Zangarrangement:

Zang:

Viool:

Piano:

Geproduceerd door:

Opgenomen in:

Jaap van Beek

Jaap van Beek en Mario D. Walzberg

Mario D. Walzberg

Vera Kramer

Mario D. Walzberg

Jaap van Beek

Mario D. Walzberg

StudioOjo, Wieringen, Nederland

© TrippleNotes, 2014

www.TrippleNotes.com

© TrippleNotes