

DE MORGEN IS VAN ONS

Hebben wij elkaar ontmoet?
Is het toeval en niet meer dan dat,
De manier waarop je naar mij kijkt,
Doet alles om mij heen vervagen,
Het voelt wel alsof...

Jouw ogen mij verleiden,
En mij stil maakt en verward,
De wereld staat nu even stil,
We zijn nu niet
Meer alleen

Refrein:

*Ik kijk in je ogen,
En zie dezelfde blik,
Geen woorden zijn er nodig,
Om te zeggen jij en ik,
Horen bij elkaar
De morgen is van ons.*

Stiekem heb ik altijd gehoopt,
Maar wel gedacht, maar nooit verwacht,
Twee levens naast elkaar,
Maar met elkaar verbonden,
Mijn lief...

Je geeft me hoop, je geeft me kracht,
Blijf altijd je lieve zelf...

Refrein:

*Ik kijk in je ogen,
En zie dezelfde blik,
Geen woorden zijn er nodig,
Om te zeggen jij en ik,
Horen bij elkaar
De morgen is van ons.*

© TrippleNotes

Muziek:

Tekst:

Zang:

Zangarrangement:

Piano:

Geproduceerd door:

Opgenomen in:

Jaap van Beek

Vera Kramer

Vera Kramer

Vera Kramer

Jaap van Beek

Mario D. Walzberg

StudiOjo, Watingen, Nederland

© TrippleNotes, 2014

www.TrippleNotes.com